

*een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk*
[Lucas 2 vers 32](#)

Lieve mensen,

Zo vlak na kerst verwijs ik graag naar de woorden die de oude Simeon in Jeruzalem sprak toen Jozef en Maria het kindje Jezus naar de tempel brachten. Simeon zegt dat dit kind het licht is. De volken rondom Israel zullen dat licht zien! Dat geeft me hoop voor iedereen die oorspronkelijk niet bij Israël hoort. Dat is ook hoop voor alle volken in Europa. Eigenlijk zegt hij dat Jezus de redder van de wereld is. Als Simeon dit over Jezus profeteert, valt hij terug op oude beloften. Zoals die belofte uit Jesaja 49:6

“Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.”

Ik vind dit een mooie belofte. Het is als de vuurtoren in een havenstad. Alle mensen die door hun afkomst heel dicht bij de Heer horen, kunnen trots zijn op het licht dat boven hun huizen schijnt. Maar de *andere* mensen, die er maar *nauwelijks* bijhoren en *heel ver weg* wonen, die zien het licht. Voor *hen* is dit licht als een baken onderweg: wie daar op let wordt gered! Zo hebben we in Jezus iemand die belangrijk is voor alle mensen die nog maar nauwelijks op Hem betrokken zijn, voor al die volksstammen die eigenlijk vreemd staan tegenover God. Het licht van kerst schijnt tot het uiterste van deze wereld.

Dat is dan ook voor alle bevolkingsgroepen waar politici mee te maken krijgen. Als een christen-politicus het goede voor zijn stad of gemeente zoekt, doet hij of zij dat eigenlijk in Jezus' naam. Hij of zij dient de gemeenschap, maar met een eigen identiteit. Zoals ieder mag weten dat iemand uit een bepaalde familie komt, zo mag ook iedereen weten dat het licht van een christen niet van hemzelf is. We zijn net als kandelaren, ook in ons politieke handelen. Dat handelen mag deuken hebben en half besneeuwde glaasjes, maar het licht is het licht uit de bron. Die bron is Jezus. Zo verspreidt een christen bij zijn gewone werk een heel bijzonder licht: we verspreiden het licht van de Zoon van God. Simeon profeteerde dat dit licht zou schijnen tot aan de einden der aarde.

De liefde van Jezus komt in de donkerste hoeken. Soms blijkt dat krachtig en zijn we heel dankbaar voor het werk dat de kandelaren doen. Soms ligt dat wat anders en kom je niet verder dan zwak geloven in een donkere nacht. Je kent wel de stad waar de vuurtoren brandt, maar je mist zijn licht in jouw buurt. Je kan het wel zien, maar dan moet je naar zee, waar de vuurtoren schijnt op de golven. Zijn weerschijn is zichtbaar en dat geeft je hoop. Je weet dat de boten bij dat licht kunnen varen.

Ben je geen politicus dan lijkt het bidden voor de politiek een beetje op dat staan aan de kust. Je weet van dat Licht en waar het kan komen: tot aan die verre politiek. Dan is je gebed als een meeleven op afstand, zoals dat je ook gaat met boten voor de kust. De schippers moeten zelf handelen, de bidders op het land bepalen dat niet. Maar ze vertrouwen op God, die de Vuurtoren verwekt heeft. Bij een woelige zee kunnen ze bidden dat het licht zijn doel zal bereiken. Dat kan ook in de politiek. Als we daarvoor bidden, nemen we de leiding niet over (dat kan niet eens), maar we kunnen wel vragen of God in het politieke gebied zijn prioriteiten tot uitvoering laat komen. God handelt op zijn tijd; Hij **heeft** zijn Zoon tot een licht gemaakt. Dit zou Israël tot eer strekken, dus kunnen we ook dat volk in ons gebed betrekken. Dan sluiten we aan bij die oude [oproep](#) van Jesaja: Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.

Antisemitisme in Nederland

Misschien hebt u het gevolgd op het nieuws, de Tweede Kamer gaat hier in januari over in debat. In de aanloop daartoe organiseerde André Rouvoet een rondetafel bespreking op 15 december. Hij nodigde Joodse organisaties en alle fractievoorzitters uit. SGP, PvdA, CDA, GroenLinks en VVD reageerden met een vertegenwoordiging. Rouvoet's [impressies](#) staan op de website, hieruit haal ik een punt: er is behoefte aan normstellend leiderschap bij organisaties, media én politici: geef het goede voorbeeld in taalgebruik en omgangsvormen! Dit vraagt gebed! Als kwade taal

gebruikelijk wordt, zaait dat een wind waarbij de oogst verschrikkelijk is.

- o Bid dus om leiderschap dat een beroep doet op goed gedrag
- o Dank dat het antisemitisme in Nederland in de Kamer besproken gaat worden
- o Bid Joodse gezinnen geloof en moed toe, dat ze hun identiteit niet verstoppen

Redacteur van ECPM in hechtenis

De elektronische nieuwsbrief van de [Europese Christelijke Politieke Beweging](#) werd vertraagd omdat een van de redacteurs vast zat: Alaksiej Shein is lid van de BCD, de Wit Russische Christendemocraten. Nog grotere zorg hebben we over de presidentkandidaat Vital Rymasheuski en alle andere oppositieleiders. Volgens de laatste berichten zijn zij geslagen en naar een onbekende bestemming gebracht, naar men aanneemt door de Wit Russische KGB.

- o Bid voor zijn geloof en hun moed, dat dat niet gebroken wordt maar juist versterkt
- o Bid voor de gezinnen van deze leiders, dat God zal voorzien in hun behoeften
- o Dank dat de ECPM betrokken is en een oproep doet aan de Europese politiek
- o Bid dat die politiek zich niet afzijdig houdt

Ethiek in de politiek

Deze maand organiseerde het Wetenschappelijk Instituut een tafelgesprek over ongewenste zwangerschap en abortus in Den Haag. Verschillende experts spraken met Kamerleden van CU, D66, PVV, SGP en Groenlinks over dit onderwerp. Er ontstond een open gesprek dat zeker ruimte heeft gemaakt voor verdere discussie over dit onderwerp. Een mooie stap!

- o Laten we bidden voor open harten ter wille van al die ongeboren individuen
- o Bid om een nieuw besef van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor
- o Dank dat we hierover in gesprek kunnen gaan, zonder angst voor repressie
- o Dank voor de media, diverse [kranten](#) gaven aandacht aan dit gesprek
- o Dank voor Rouvoet's [interview](#) bij nu.nl over normen en waarden in het nieuwe kabinet

Verkiezingen

We kunnen bidden in verband met het verleden, voor de nabije toekomst en daarna.

1. Het rapport over onze campagne voor de [Tweede Kamerverkiezingen](#) is openbaar gemaakt en dat past bij de gewenste open feedback- en reflectiecultuur.

- o Dank voor het resultaat en bid dat het vrucht zal dragen binnen de partij

2. De [Statenverkiezingen](#) in maart kunnen spannend worden. We willen laten zien dat de ChristenUnie een partij is met een duidelijke boodschap en authentieke boodschappers. Een partij die zich inzet voor een samenleving die rechtvaardig, duurzaam en sociaal is.

- o Bid dat onze campagne de boodschap én de boodschappers dichtbij de mensen zal brengen.

3. De kandidatenlijst voor de [Eerste Kamerverkiezingen](#) is bekend gemaakt. Onze lijst heeft 22 kandidaten, Eerste Kamerlid Roel Kuiper is de beoogde nieuwe lijsttrekker en fractievoorzitter.

- o Dank voor hun bereidwilligheid en bid dat zij zich goed kunnen voorbereiden

Opleidingen binnen de ChristenUnie

Om te kijken welke behoeften er zijn voor [opleidingen](#) binnen de ChristenUnie en hoe men daar mee om gaat worden er enquêtes afgenomen onder leden en onder bestuurders in de politiek en onder bestuursleden van lokale kiesverenigingen. Met de resultaten willen we ons aanbod beter afstemmen op wat er leeft in het land.

- o Dank voor ons team opleidingen, dat alle cursussen voorbereid en aanstuurt
- o Bid om een adequate respons, zodat de echte behoefte duidelijk wordt
- o Vraag om een wijs beleid en om inzicht in de zaken die mensen aan zullen spreken

Landelijk Bestuur

Het [landelijk bestuur](#) is niet zo prominent in de media als de politici dat zijn. Maar ze bereiden wel de belangrijke beslissingen voor, waar je als partij voor staat. Goede politiek kent altijd veel verscheidenheid, maar een goed bestuur maakt dat tot een voor iedereen herkenbaar beleid.

Komend jaar treden twee bestuursleden af en zijn er vijf aan het einde van hun eerste termijn gekomen. Op de bestuursvergadering van 20 januari bespreekt men hoe men hier mee omgaat.

- o Bid om wijsheid bij de voorstellen voor opvolging of continuering
- o Vraag of God mensen wil motiveren om hun plaats in te nemen, als dat bij hun past
- o Dank voor de grote, voor veel mensen verborgen inzet van bestuurders, landelijk en lokaal

Vriendendag ChristenUnie

De jaarlijkse [Vriendendag](#) is op 22 januari 2011 en heeft uit een leuk en afwisselend programma.

Hij staat in het teken van de Provinciale Staten verkiezingen. Alle lijsttrekkers en campagneleiders hopen 's middags aanwezig te zijn ('s morgens komen zij bij elkaar in het Eerste Kamergebouw) en de campagne zal op een bijzondere manier worden gestart. Er zijn deze dag interessante deelsessies over o.a. 'De koers van de ChristenUnie' door André Rouvoet, 'Dienstbaarheid, Vrijheid, Duurzaamheid' door het Wetenschappelijk Instituut en er zijn nog zes andere boeiende onderwerpen die op de website van de Vriendendag te vinden zijn. Als u komt kunt u een rondleiding krijgen door de Eerste of Tweede Kamer. Er staat een jeugddebat op stapel (door multiculturele jongeren) en er is een vragenuurtje.

- Bid dat het een dag wordt met mooie en bijzondere ontmoetingen
- Bid dus voor een mooie opkomst en dat de prominenten niet verhinderd zullen zijn
- Dank voor de vrede in het land, dat we dit zomaar kunnen doen in het parlement.

Hartelijke groet,

Vriendelijke groeten,

Kees Sinke

<http://www.christenunie.nl/gebed>